

Cuma Sohbeti sayfası Adıyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.

CUMA
SOHBETİCUMA
SOHBETİ

ALLAH İLE ALDATMAK

İnsanoğlu, bu aldatma şeklini ilk olarak atası Hz. Adem (a.s)' le tecrübe etmişti. Hem de cennet gibi bir yerden çıkartılma bedelini ödeyerek...! Sahi neydi, Adem (a.s)' i cennetten çıkaran aldatma? Nasıl bir aldatma ki tarih boyunca benzer örnekler hep tekrarlanarak devam ediyor? Sonuçta aldanan kişilerde büyük bir dram, hayal kırıklıkları ve pişmanlıklar meydana geliyor. İnsanların birbirlerine karşı umutları ve güvenleri kayboluyor.

İşte tüm bu ve benzer soruların cevabını Kerim Kitabımızdan okumaya, anlamaya çalışalım. Rabbimiz kitabında: " *Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklerle, " Adem'e secde edin, " dedik. İblis hariç hepsi secde etti; o secde edenlerden olmadı. (Allah) dedi ki: " Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıyordu? " (İblis): " Ben ondan daha iyiyim; Sen beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın, " dedi. (Allah) " Oradan aşağı in, " dedi, " Orada büyüklük taslayamazsın. Defol. Gerçekten aşağılanmış kimselerden oldun sen! (İblis): " Dirilecekleri güne kadar bana süre tanı, " dedi. (Allah) " Sana süre tanımuştur, " dedi. (İblis) " Beni sapırmama karşılık onlar için senin dosdoğru yolun üzerine sinsice oturacağım. " " Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece çoklarını şükreder bulmayacaksınız. " (Allah): Dedi ki: " Horlanmış ve kovulmuş olarak oradan çık! Onlardan sana uyanlara gelince, hepinizle cehennemi dolduracağım! " " Adem, sen ve eşin cennette durup dilediğiniz yerden yiyeğin, su ağaçtan yemeyin; yoksa zalimlerden olursunuz! " Şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan bedenlerini ortaya çıkarmak için onlara fısıldadı: " Rabbimizin sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi, ikinizin birer melek veya birer ebedi varlık olmamanız içindir, " dedi. Kendilerine yemin de etti: " Ben size öğüt veriyorum. " Böylece onları yalanlarla aldatı. Ağacı tadınca bedenleri kendilerine göründü. Üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri kendilerini çağırdı: " O ağaçtan ikinizi menetmedim mi ve şeytanın ikinize düşman olduğunu söylemedim mi? " Her ikisi: " Rabbimiz, kendimize zulmettik. Biz bağışlamaz ve bize acımasızsan kaybedenlerden oluruz, " dediler. (Araf suresi, 11-23)*

Rabbimiz yüce kitabında açıkladığı gibi, ilk aldatıcı varlık şeytandır. Aldanan kişi de Adem (as) ve eşidir. Şeytan Yüce Allah'a karşı kibirlenip küstahlaşarak haddini aşmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuştu. Neticede O, Rabbimizin kendisine izin verdiği ölçüde ta kıyamet vaktine kadar, Adem (as)' in soyundan gelenlerden kaçmaya, onları dünyada ve ahirette mutsuz ve zelil kılmaya yemin etmiştir. Aslında yukarıdaki ayette açıklanan ve dikkatimizi çeken husus; Rabbimizin şeytanın plan ve tuzaklarından bizi haberdar etmesi, ondan sakındırması ve onu düşman olarak bilmemizi istemesidir. Şeytanın, öncelikle insanın ilk atasına ve eşine daha sonra da onun soyuna bu plan ve tuzakları başarıyla uygulamasının en önemli aracı da hiç şüphesiz onları " **Allah ile aldatması ve kandırması** " olmuştur. Şeytan'ın Allah'a karşı büyüklük taslaması, küstahlaşması ve neticede Allah'ın huzurundan kovulması, Hz. Adem'e kin duymasına ve ondan intikam almaya çalışmasına sebebiyet vermiştir. " *Nasıl olurdu topraktan yaratılmış bir beşer, ateşten yaratılmış karşı üstün*

*olabiliyordu? Ben dahil orada olanların hepsi ona saygı duyarak onun önünde eğilmeye mecbur oluyorum! " diyerek bunu bir türlü kabullenemiyordu. Şeytan, ne olursa olsun bu insan denen varlığı Allah'ın nezdinde küçük düşürüp, onun gözden çıkartılmasını sağlamalıydı. Bunun için planlarını uygulamaya ve herşeyi hesap ederek, insana karşı sinsi tuzağını kurmaya koyuldu. Bu arada Allah, Adem atamızı ve eşini birlikte yaşayacakları cennet benzeri bir yerde hayatlarını dilediği gibi sürdürmelerini temin ederek onlara: " **Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğinizden yiyeğin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz** " (Araf suresi, 19) ihtarında da bulunmuştu.*

Şeytan o ikisini yasaklanan bu ağacı öğrendiğinde, planını devreye sokarak, bir şekilde onları bu yasak ağacın meyvesinden yemelerini sağlamalıydı. Onlara sinsice yanaştı ve " **Rabbimizin sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi, ikinizin birer melek veya birer ebedi varlık olmamanız içindir, " dedi. Kendilerine yemin de etti: " Ben size öğüt veriyorum. " Böylece onları yalanlarla aldatı. (Araf suresi, 20- 21) Direkt olarak onlara " **hadi bu ağaçtan yesenize** " demedi! Tersine**



kendilerine öğüt veren bir dost gibi yaşayarak, bu ağacın kendilerine yasaklanmasının sebebinin onlara izah etmeye çalıştı ve onları etkileyerek yasak ağaca yönlendirdi. Kendilerine güya iyi olanı öğütleyen bir dost gibi davranıp Allah ile kandırmayı da ihmâl etmedi. Bu yalanlarının ve aldatmalarının peşinden de onlara " **Allah'ın adını kullanarak yemin de** " etti. Bunun sonucunda, Adem ve eşi, şeytan'ın telkinlerine kanarak yasaklanan ağacın meyvesinden yediler ve rablerinin emrine karşı gelerek bu yerden çıkarıldılar.

Kerim kitabımızın, şeytan'ın ilk insanı ve eşini aldatmanın en kötüsü olan " **Allah ile aldatmaktan** " defalarca bahsettiğini görürüz. Rabbimiz ona yakın ayette, mü'minlerin dikkat etmesi gereken iki aldatıcıdan bahsetmektedir; Birincisi, Dünya ve onun güzelliklerine aldanmama, ikincisi ise, şeytan ve taraftarlarının, kendilerini özellikle Allah'ın adını kullanarak kandırmaması, hile ve desiselerine karşı uyanık olmalarıdır. " **Ey İnsanlar! Şüphesiz, Allah'ın sözü gerçektir. Bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah ile aldatmasın!** " (Fatır suresi, 5) " **Ey İnsanlar! Rabbimize karşı saygılı olunuz! Ebeveynin çocuğuna, çocuğun ebeveynine fayda**

veremeyeceği bir günden sakınınız! Allah'ın verdiği söz elbette gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın! Şeytan sizi Allah ile aldatmasın! " (Lokman suresi, 33)

Şeytan'ın insan ve cinlerden olan taraftarları, yeryüzündeki hakimiyetlerini gerçekleştirmek için sürekli hakimiyet alanlarını ve nüfuzlarını artırmaya çalışırlar. Bunun için insanları gerçek, hak yollardan sapırmak, yaratıcılarından uzaklaştırmak için onlara karşı sayısız hile ve tuzaklar kurarlar. İnsan için bu tuzak ve hilelerin en can alıcı tarafı da kişiyi " Allah ile aldatmaktır. " "Allah ile aldatmak " kişinin kendisinin araştırma ve sorgulama kanalıyla elde ettiği iman, ibadet ve ahlak esaslarını zan ve kuruntularıyla yorumlaması şeklinde olabileceği gibi; başkalarının, özellikle de kendisi gibi fani olan birtakım insanlara; şeyh, veli, evliya ve gavs türünden sıfatlar vererek Allah'a ait vasıfları (himmet, şefaet vb.) bu insanlarla paylaşması şeklinde de olabilir. Allah hiçbir zaman kendisine ait vasıfların fani bir insanla paylaşılmasına (aynı zamanda bu bir şirk) müsaade etmemiştir. Tarihi süreçte gelen bütün peygamberlerin mücadelesi de bu sakat anlayışı yıkpı Tevhid'i gerçekleştirmek esasına dayanır. Çünkü Allah mülkünde, saltanatında, rububiyetinde kendisinden başka hiçbir kimseyi tanımamaktadır. Kuran ve sahih sünnetin ilkeleri ve ondört asırlık tecrübe de bize bunu göstermektedir.

Şeytan ve dostlarının insanları kandırma ve aldatma noktasında en etkili yöntem olan " **Allah ile aldatma** " yöntemini en bariz şekilde 15 Temmuz darbe girişimiyle tecrübe ettik. Halkı genç-yaşlı demeden ölüm kusan araçlarla katledenler, peygamber'le görüştüğünü iddia eden, kendisinin mehdî olduğunu ilan eden, bağlılarına, hedefe ulaşmak için her türlü haramı helal olarak sunan, rablik taslayan, onlara cennetten köşkler vaad eden bir şarlatanın vaadleriyle kandırılan insanların olduğu bir manzara " **Allah ile aldatmak** " şeklinde gerçekleşmedi de, neyle gerçekleşti? Bu şarlatan, Kur'an'dan okuduğu ayetleri çarpıtarak, peygamber sözü diyerek naklettiği uydurma veya zayıf hadisleri kullanarak " **Allah ile aldatmaya** " çalışmadı mı? Kutsal ile aldatmanın, birtakım insanları ihanet ve terör zihniyetine nasıl sahip kıldığı, dini duygu ve düşüncelerin istismar edilerek olumsuz bir karakter dönüşümünün nasıl ortaya çıktığını her geçen gün ortaya çıkan olayın vahametiyile bir kez daha müşahade ediyoruz.

Sonuç olarak, yaşadığımız tüm bu hadise ve tecrübelerden ibret alarak, Rabbimiz'in gösterdiği yoldan yürümeliz, şeytan ve dostlarının her zaman bize tuzak ve desise kurduğunun farkında olmalıyız. Şunu da unutmamalıyız ki, uyanık, şuurlu ve farkında olduğumuz sürece şeytanın hilesi çürük ve zayıftır. Şeytan ve dostlarına üstün gelmenin yolu da Allahın kitabı Kur'an-ı anlayarak okumalı ve içindeki hükümlerle amel etmeliyiz! " **Ey iman edenler! Siz kendinize bakınız. Siz doğru yolda olunca, sapan kimseler size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'a dır. Artık O size yaptıklarınızı haber verecektir.** " (Maide suresi, 105)

SEYİT AHMET ORHAN
ADİYAMAN CEZAEVİ VAİZİ